

Als der Schwede nach Stade kam

Tidigt på fredag morgon den 9 september bar det av till den tyska staden Stade, sydväst om Hamburg. En bussresa i vänskapsförbundet Sverige-Tysklands regi. För planeringen stod som vanligt Margaretha Blennhede.

Mellan 1645 och 1719 var Stade huvudstad i den svenska provinsen Bremen-Verden. De svenska anspråken på staden gavs upp 1719. Då hade staden 1715 kommit under Hannovers styre.

Idag kan man fortfarande finna spår av den svenska tiden i staden.

Jag får en bra plats bakom chauffören Bengt och får Kerstin Gahne som medpassagerare. Peter som är reseledare är en glad typ från Hökarängen. Vi är 18 personer från föreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg. Andra personer fyller ut bussen så vi blir ett trettiotal.

Medan Bengt styr bussen över Öresundbron serveras "Palmladbulle" och lämpliga drycker. Vi kommer till Rödby och tar färjan över till Puttgarden. I Heilenhafen i Tyskland handlar vi på Fleggaards och fyller i dokument för att slippa betala pant för ölburkarna. Det fanns tid för en stunds vila och avsmakning i solskenet efter inköpen.

Vi åt lunch på restaurang Piräus i Neustadt, en grekisk restaurang beläget i ett gammalt magasin. Där fick jag som bordsgrannar Berit och Allan Carlsson, förhoppningsvis blivande medlemmar i föreningen.

Chauffören vill undvika de långa köerna på motorvägarna kring Hamburg. I stället fastnar vi i den långa kön av fordon som vill ta den lilla färjan över Elbe. Men det gör ingenting. Vädret är vackert och utsikten skön.

På kvällen blir det middag på hotellet. ,

Lördag morgon startade med en utmärkt frukost, makrill, många olika sorters pålägg, mycket grönsaker, tomatjuice och paprikasallad. Man kunde sedan göra vad man ville och de flesta av oss strövade timvis omkring i den gamla stadskärnan. Centrala Stade är som en fyrkant med större gator runt omkring och utanför dem diverse vattendrag, Burggraben och floden Winkler. Innanför finns ett myller av mindre gator, gränder och "tunnlar" där man knappast kan mötas ens till fots.

De flesta byggnader är gamla korsvirkeshus och där finns många små butiker och krogar. Med karta i hand kunde jag hjälpligt ta mig fram och hitta tillbaka. Det blev flera långa promenader under lördagen och på kvällen njöt jag av "Spa't" en ångbastu - Dampfbad. Sedan var det middag på rådhuskällaren. Det var så varmt väder att vi kunde sitta utomhus och alla mådde bra och trivdes. På natten blev det ett häftigt åskväder som väckte de flesta.

Men redan efter frukosten och avfärd från hotellet på söndagen var molnen som

bortblåsta. Det blev ännu en varm och solig dag.

Vi fick en lång och intressant vandring genom det gamla Stade under ledning av den professionelle stadsguiden Heinrich "Heiner" Brandt som lärde oss mycket om Stade och Altes Land. Han fick högsta poäng på "service och kvalitets" skalan. Liksom förövrigt också reseledaren Peter och busschauffören Bengt.

Vi tittade på Schweden Speicher, ett museum som tidigare byggdes av den svenske kungen Karl XII för att fungera som livsmedelsförråd för de svenska trupper under den period som staden var svensk. Han anlade också ett vapenförråd.

Heiner presenterade många statyer som den med "Mutter Flint mit dem Stint", en ökad fiskmånglerska på sin tid.

Det gamla Rådhuset som anlades redan på kung Karl XI:s tid.

Stade är verkligen staden med kultur och historia inte minst intressant för svenskar än idag.

Därefter blev det guidning genom "Altes Land", området mellan Elbe och Weser. "Altes Land" är fullt av körsbärs- och äppelodlingar. Där finns 10000 fruktträd som ger 300 000 ton frukt om året. Det är ett platt land men där finns ett "berg" eller snarare en ås som är 8300 mm hög. Det är Altevallen som ska skydda odlingarna från översvämningar av floden Elbe.

I staden Jork höll traktens odlare Öppet Hus med en stor marknad med mat och frukt, Altländer Apfeltage 2011. Vi tittade också på die St. Matthias-Kirche zu Jork med urgamla bänkar där kyrkobesökare kunde få en egen plats som sponsor. Lunchen intogs på restaurang Zum Petri i Buxtehude. Det var gott med grillad korv med diverse tillbehör. Buxtehude är Tysklands svar på Grönköping. I Buxtehude "skäller hunden med svansen", ett uttryck som uppstod för längesedan när tyskarna fick hjälp av holländare att ringa i kyrkan Huntens klocka med hjälp av en lina. Då behövde inte ringaren längre riskera livet på en skranglig stege. Uttrycket kom av språkförbistringen med holländskan. Läuten heter bellen och Hunte blev Hunde.

Vägen hem gick genom Danmark till Trelleborg. Den kändes kort. Reseledaren Peter presenterade två frågesporter som vi fokuserat kämpade med medan tiden gick.

Och vi anlände till busshållplatsen Övre i god tid innan 144-an avgick till Anderslöv.

Bertil Tomelius