

UTBLICK



Nummer 4, årgång 30, november 2023.

Organ för Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg

Kära medlemmar!

Efter att ha upplevt höstens första riktiga storm måste vi tyvärr inse att sommaren och den milda hösten är över och att vi nu går in i den mörka årstiden. Dessutom är det ju bara ett par veckor tills advent och jul.

I år håller vi vårt "julmöte" den 6/12 med underhållning av kören Cum Pane - detta har nästan blivit en tradition. Medlemmar från Lions kommer även att informera om deras verksamhet. Se separat inbjudan.

Den 18/10 hade vi bjudit in till höstens första medlemsmöte och 58 medlemmar hade mött upp. Ordförande hälsade alla medlemmar välkomna och hade även glädjen att välkomna fyra nya medlemmar till föreningen. Informerade om nästa möte och att efter resan till Berlin genomförts (se separat) planerar vi att även 2024 försöka få till en resa ev. till ett vinddistrikt.



Stämningen bland medlemmarna var som vanligt mycket god och det samtalades flitigt under avnjutande av två snittar -lax och ost- samt efterföljande kaffe med kaka.



Laxsnittarna smakade bra

Därefter hälsades kvällens föredragshållare välkommen - Lars H Johansson - en sann mångsysslare: präst, författare av musicals och böcker, släktforskare osv., enligt egen utsago numera freelancande präst efter han gått i pension. Han talade engagerat och utförligt om sin uppväxt och vägen till att bli prästvigd. Berättade även mycket om sina böcker och hur det kommit sig att han börjat skriva. Efteråt kunde man köpa hans böcker och på önskemål få dessa signerade.



Lars H Johansson berättar

(Text: Ingrid Peter – Bild: Olof Rosenqvist)

Två hyllade jubilarer i styrelsen 2023

*Ljuvligt klingade hyllningssången,
när Margarete och Lena fyllde år för åttionde gången*



Margarete Borgquist och Lena Welinder, två pigga och aktiva styrelseledamöter.

*Vi önskar Er båda mycket glädje och lycka,
må rosor Er fortsatta vandring i livet smycka.*

(Text: Monica Rosenqvist - Bild: Olof Rosenqvist)

Goda vänner från Sassnitz på besök i Trelleborg

(27/9 – 30/9 2023)

Vänskapsbanden mellan vår förening och f.d.borgmästaren i Sassnitz Dieter Holtz och hustrun Dorothea Holtz har bestått i många år.

”En äkta vän är någon som finns kvar i ditt liv trots avstånd och att åren har gått”

På grund av nedlagd färjeförbindelse mellan Trelleborg och Sassnitz och långvarig pandemi har kontakten med Dorothea och Dieter Holtz under de senaste åren mestadels skett digitalt.

Därför var glädjen stor, när några representanter för vår förening äntligen kunde träffa våra mångåriga vänner från Sassnitz.



Det blev ett glatt möte med en god lunch på Smygehus Havsbad den 28/9, med mycket prat och hopp om att kunna träffas snart igen.



Presentöverlämnande fick avsluta denna soliga och glada torsdag

(Text: Monica Rosenqvist – Bild: Olof Rosenqvist)

Berlin den 7-10 september.

Berlin visade sig från sin bästa sida i sensommartid med 28-30 grader i skuggan och inte ett moln på himlen.

Resan genomfördes av föreningen Sverige-Tyskland med RP-resor och Roland Petersson som reseledare. Efter nerresan genom Danmark och Gedser-Rostock anlände vi till hotell Parkinn, centralt beläget vid Alexanderplats, först en stunds vila och därefter middagsbuffé på hotellet. Parkinn med sina 1028 rum serverade frukosten på två våningsplan, alla verkar ju komma vid samma tid.



Berliner Mauer

Enligt plan blev det en 3-timmars rundtur med buss tillsammans med svenska Eva En bättre guide får man verkligen leta efter. Ett par stopp under tiden, bl. a. ett vid "Dokumentationszentrum Berliner Mauer" som verkligen berörde. Vi fick se muren från den sidan "östtyskarna" såg den. Det går överhuvudtaget inte föreställa sig hur de upplevde och kände.

Turen avslutades vid Gasthaus Krombach i närheten av Kurfürstendamm där Jens Gustavsson, ursprungligen från Dalarna, pratade om sitt liv i Sverige och arvet som gjorde att han hamnade i Berlin. Dagen till ära klädd i Bayerska Lederhosen och med "gröd i hossorna". M a o full mundering.



Eva, Jens och Roland

Tre ölsorter med olika karaktär fick vi prova, en Augustiner från Sydtyskland, en något mörkare från Thüringen och till sist en Berliner. Till detta serverades currywurst med pomes, några av oss drack en Spreewald bitter, en snällare variant av Underberg som smakade utmärkt.

Några timmars egentid och därefter gemensam promenad till en av Berlins äldsta värdshus, Zum Letzten Instanz, enligt uppgift från år 1621. Ett årtal som också var ingraverat i vinglasen.

”Plockemat” serverades och till detta god öl och dyrt vatten. Vatten som är dyrare än motsvarande mängd öl. Som tur var fick vi en sponsor av vattnet.



En alert grupp

Lördag morgon hängde vi låset till DDR-museum beläget vid floden Spree, där vi fick gå runt i de interaktiva avdelningarna och tidvis bekanta oss med det romantiserade Östtyskland, drömmen om det ”jämlika samhället” där eliten körde Volvo 264 TE och de som fick råd köpte sig en Trabant med 26 hk motor. Alldeles utanför hade Berlins Wassertaxi sin tilläggsplats, vi steg ombord för en timmes lugn tur på floden Spree. Att se alla äldre och nyare hus från ”sjö” sidan gav ett helt annat intryck än att se dem från gatuplan.

Några timmars egentid, en del besökte KDW, innan det var dags för förflyttning till en gammal spritfabrik Mampe i stadsdelen Kreuzberg. En fabrik som startades av en apotekare under det stora kolerautbrottet. Han blandade 67 olika örter i en spritlösning som sedan såldes på apotek i staden.

En liknande tinktur fanns också på svenska apotek bl.a. under namnet Hoffmanns droppar. Botade inte men lindrade.

Denna afton blev det ett besök på närliggande Hofbräu med typisk tysk mat, kanske inte den mest upphetsande, men i alla fall. För de flesta blev det en tidig retur till hotellet och en nattfösare i en något lugnare miljö än Hofbräu.

Hemresan gick utan missöde och vi var hemma i Trelleborg på utsatt tid, alla lite trötta men nöjda med en bra resa i föreningens och Rolands regi.

(Text och Bilder: Christer Hansson)

Medlemsmöte den 6 December

Program: Underhållning av den välsjungande kören CumPane.

Medlemmar från Lions informerar om sin verksamhet.

Tid: onsdagen den 6 december, kl.18.30.

Plats: Immanuelskyrkan, Nygatan 10, Trelleborg.

Förtäring: Skinksmörgås på jultema, ost, kex, öl/vatten, kaffe och pepparkaka.

Pris: 150 kr/person.

Anmälan senast den 29 november till Dieter Lebeck, tel. 0410/18968

eller 0730/243777 eller dieter.lebeck@telia.com

Varmt välkomna!

Styrelsen



VÄNSKAPSFÖRENINGEN Sverige-Tyskland i Trelleborg

Ordförande: Ingrid Peter Tel. 0706-624638

V. Ordförande: Monica Rosenqvist Tel. 0730-616444

Sekreterare: Ingrid Tunestål Tel. 0708-920878

V. Sekreterare: Ingalill Hedberg Tel. 0727-007008

Kassör: Roland Hansson Tel. 0708-224648

Medlemstidning UTBLICK Ingrid Tunestål, Monica Rosenqvist

Bankgiro nr 105 - 0947 Organisationsnummer: 802438 - 5083

Post: Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg

c/o Ingrid Tunestål, Tegelgatan 19 A, 274 35 Skurup

e-post: tunestal@telia.com

Hemsida: www.foreningen-sverige-tyskland.se

Vänskapsföreningen samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan