

UTBLICK



Nummer 4, årgång 31, november 2024

Kära medlemmar! Snart har ännu ett år gått och vi närmar oss advent och julhelgen. Efter en grå november längtar man nu till att se alla ljus i fönstren som lyser upp i mörkret. Under årets lopp har vi hunnit med en del förutom våra medlemsmöten - lunch på Viktoriasalongen i våras och lunch på restaurang Siluett i höstas förutom vår årliga resa som gick till Stade und Altes Land. Den 11/12 äger vårt julmöte rum med traditionellt underhållande av kören CumPane. Se separat inbjudan.

Stade och Altes Land

Stade och Altes Land den 3/9 - 5/9. Vår årliga resa gick denna gång till den gamla svenskstaden Stade und Altes Land. Tidigt på morgonen den 3/9 startade vi - 33 personer efter 4 sena avhopp - och vår skicklige och sympatiska chaufför Rickard tog oss via Danmark och Rödby - Puttgarden till Tyskland. Under turen genom Danmark serverades som vanligt kaffe och bulle. Väl i Tyskland bar det av till Heiligenhafen för en tidig lunch. Pga. stopp på Autobahn fick vi en extra tur genom Hamburg med hamnområdet och utmed Elbe. Efter incheckningen blev det en guidad tur till fots genom ett mycket varmt Stade och historiska delarna av staden med de många minnena från svensktiden.



Guidad stadsrundvandring i Stade

Kvällen avslutades med middag på hotellet. Efter frukost nästa dag åkte vi iväg till en av de stora frukt-/äppleodlingarna där vi med guide kördes runt i ett traktortåg. Här åt vi också vår lunch i form av äpplesoppa.



En tur med traktor genom de enorma fruktodlingarna

Kvällens middag intogs på det anrika Stade Ratskeller. Hemresan startade med ett par timmars uppehåll i ett 33gradigt Lübeck! Tid för shopping och lunch. Skuggiga platser var eftersökta! Innan vi lämnade Tyskland sedvanlig påfyllnad av förråden i Heiligenhafen. Som vanligt trevligt resesällskap med god stämning.

TEXT och BILDER: Ingrid Peter

Minnen från en blåsig höstlunch

Fredagen den 27 september träffades 34 medlemmar i vår förening på restaurang Siluett för att äta en gemensam höstlunch.



Välkommen till Siluett!

Den här dagen kändes det verkligen, att hösten var i antågande, för utanför husknuten blåste stormbyar och vinden piskade havsvattnet in mot Dalabadets strand.

***”När stormen viner från topp till tå,
så att man knappt på benen kan stå
och när träden sig i sprakande färger klär,
då vet man, att nu är hösten åter här”***

Inne i restaurangen rådde varm och gemytlig stämning. Den förbeställda maten smakade utmärkt och åts under mycket prat och glada skratt.



Lars, Lena, Marie-Louise, Birgit och Inger hade en trivsamt stund tillsammans



Det här ser gott ut. Dags för avsmakning (Ingrid, Monica, Ingalill, Johnny och Maj-Essy)



Mat och prat är en trevlig kombination (Elke, Lena, Ragnar och Sven-Åke)

Innan denna trevliga lunchträff led mot sitt slut, informerade jag om föreningens kommande aktiviteter samt önskade alla en angenäm helg.

TEXT: Monica Rosenqvist - BILDER: Olof Rosenqvist

Oktobermöte med föredrag om Döderhultaren

Den 9 oktober hälsades 47 medlemmar välkomna till höstens andra medlemsmöte. Eftersom ordförande Ingrid Peter hade blivit sjuk, tog jag Monica med kort varsel hand om värdskapet och inledde med att presentera kvällens program och informera om att reseenkäten resulterade i att flest röster fick en vårresa till Rügen under sparrissäsongen. Avslutningsvis berättade jag, att det behövs förnyelse i styrelsen. Något att fundera över inför årsmötet 2025, då vi hoppas på nytillskott i styrelsen



Mumsiga snittar och pratglada gäster spred gemytlig stämning runt borden



Vår föredragshållare museichef Ola Lundin i samtal med Ingrid, Ingalill och Siv



Nu ska det smaka bra med mat, tyckte det glada hörngänget

Välsmakande snittar med lax och ost och pratglada deltagare spred en härlig stämning i möteslokalen, innan vår gästföreläsare, museichef Ola Lundin, intog scenen för att berätta om Axel "Döderhultaren" Petersson, som föddes 1868 i Döderhults socken. Det var efter socknen Axel fick namnet Döderhultaren. Skolan var ingen vidare plats för Axel och han började tidigt som självlärd att snida. I Oskarshamn med omnejd gick han under namnet "Tolvskillingen", eftersom han inledningsvis sålde sina skulpturer för en tolvskilling. Först i 40 årsåldern tog berömmelsen fart och på sin dödsbädd 1925 var Döderhultaren världsberömd, känd för sina personligt och grovt snidade träfigurer, numera värda långt mer än tolv skilling. För intresserade finns mer än 200 alster att beskåda på Döderhultarmuseet i Oskarshamn.

Innan vi avslutade detta trivsamma medlemsmöte med kaffe och kaka, tackades Ola Lundin för ett mycket fängslande föredrag i ord och bild om Döderhultaren.



Tack Ola Lundin för ett mycket intressant föredrag!

TEXT: Monica Rosenqvist - BILDER: Olof Rosenqvist

Medlemsmöte den 11 December

Program: Underhållning av den välsjungande kören CumPane.

Tid: onsdagen den 11 december, kl.18.30.

Plats: Immanuelskyrkan, Nygatan 10, Trelleborg.

Möjlighet finns till fri parkering på Söderslätts gymnasiums gård.

Förtäring: Julinspirerad smörgås, öl/vatten, kaffe och pepparkaka.

Pris: 150 kr/person.

Anmälan senast den 4 december till Dieter Lebeck, tel. 0410/18968 eller 0730/243777 eller dieter.lebeck@telia.com

Varmt välkomna!

Styrelsen

VÄNSKAPSFÖRENINGEN Sverige-Tyskland i Trelleborg

Ordförande: Ingrid Peter Tel. 0706-624638
V. Ordförande: Monica Rosenqvist Tel. 0730-616444
Sekreterare: Ingrid Tunestål Tel. 0708-920878
V. Sekreterare: Ingalill Hedberg Tel. 0727-007008
Kassör: Roland Hansson Tel. 0708-224648

Medlemstidning UTBLICK Ingrid Tunestål, Monica Rosenqvist

Bankgiro nr 105 - 0947 Organisationsnummer: 802438 - 5083

Post: Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg

c/o Ingrid Tunestål, Tegelgatan 19 A, 274 35 Skurup

e-post: tunestal@telia.com

Hemsida: www.foreningen-sverige-tyskland.se

Vänskapsföreningen samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan

