

UTBLICK



Nummer 3, årgång 29, augusti 2022

Organ för Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg

Kära medlemmar! Efter att ha njutit av den varma och fina sommaren hoppas vi nu kunna komma igång med verksamheten igen och förhoppningsvis utan störningar från coronaepidemin. I maj kunde vi äntligen genomföra det sedan länge planerade besöket på Fridhemsgården vilket skedde i två omgångar. Även vår sedan ett par år tillbaka planerade resa till Schwerin och Wismar för att besöka "Schwedenfest" blev nu av. Medlemmarna var verkligen resesugna och uppslutningen var stor. Det var en mycket trevlig resa. Nu startar snart planeringen för nästa resa. Nästa medlemsmöte äger rum 19/10 och julmötet den 14/12, se separat inbjudan i Utblick.

Besök på Fridhemsgården i Gislövs by

Den 4 respektive den 5 maj kunde vi äntligen genomföra det sedan länge planerade besöket på Fridhemsgården. Astrid och Stig Tunestål tog vänligen emot våra medlemmar och vi fick en historisk rundvandring genomslag rummen. De berättade utförligt om husets ursprung och historia. Gården var väldigt sliten och i stort behov av renovering då paret Tunestål tog över. De har under lång tid med experthjälp, hårt arbete och stor ekonomisk insats renoverat huset. Nu kan man se de vackraste takmålningar, ursprungliga möbler och tapeter samt helt fantastiska kakelugnar. Efter rundgången vankades kaffe och kaka i den stora imponerande salen. Dessutom hade Stig inrättat ett litet museum innehållande gamla vapen och redskap i en av sidobyggnaderna. Som avslutning på denna intressanta eftermiddag tackade vice ordförande Monica paret Tunestål för deras gästvänlighet och engagemang.



Välkommen in i stora salen!



Takmålning på Fridhem



Takmålning ur en annan vinkel



En av sittgrupperna. Se de eleganta stolarna



Bordet är dukat



En del av museet

Schwerin/Wismar 19 - 21 augusti

Äntligen! Efter flera års väntan blev vår resa av. Intresset från medlemmarna var stort och bussen full. Vi startade punktligt kl. 7.00 den 19/8 från Trelleborg och fick en regnig men behaglig resa genom Danmark. Det vankades kaffe och bulle, när vi väl kommit in i Danmark.



Resan startar

Roland från RP resor berättade om de närmaste punkterna på programmet och att fem medlemmar tvingats stanna hemma p.g.a. sjukdom. Vår "reseledare" Birgit Holmgren informerade enligt material hon fått av Monica Rosenqvist. Birgit fick hoppa in med kort varsel, då Monica som gjort allt förarbete och planering under flera års tid drabbats av covid och fick avstå från resan.

Väl i Tyskland blev det som så ofta stopp i trafiken. På väg till Scharbeutz blev det en omväg och vi kom ut på en äventyrlig bussresa på smala småvägar. Men Roland och vår duktige chaufför Viktor levererade oss oskadda till vårt lunchställe.

Efter lunchuppehållet bar det av till Schwerin och direkt till hamnen för en båttur med kaffe och äkta Zwetschgen kuchen. Det blev en härlig och avkopplande tur på Schweriner See (den tredje största insjön i Tyskland). Efter incheckningen serverades middag på hotellet. Alla verkade trötta efter den långa dagen.



Båtturen Schwerin

På lördagen efter frukost guidad busstur i Schwerin innan vidare färd till Schwedenfest i Wismar. Där blev det några timmars egentid och medlemmarna svärmade ut i olika riktningar. Die Schwedentage är en stor sak i Wismar och det var fullt med folk överallt med stånd som sålde mat och diverse prylar.



Torget i Wismar



Kyrka i Wismar



Själv besökte jag hamnen och gamla stan med besök i kyrkan zum Heiligen Geist med fina takmålningar på trä och en predikstol med alla apostlarnas namn.





Sektkällaren i Wismar

Det blev både Fischbrötchen och kaffe och kaka, innan vi skulle samlas för sektprovning på Hanse Sektkellerei. Detta ägde rum im alten Gewölbe (10 meter under jorden), som var en del av en svensk försvarsanläggning på 1600-talet. Här var senare ett bryggeri inhyst och från 1920 använts som lager. Under kriget fungerade det som skyddsrum. 1991 grundades Hanse Sektkellerei och 1995 restaurerades lokalerna. Nu finns lokal för sektprovning och föreläsningar men huvudsakligen framställer man här sekt. Vi fick prova fyra olika sorter och man berättade hur sektproduktionen går till. Härefter samling för "hemresa" till Schwerin och lite vila innan intagande av en god middag på "Altstadt Brauhaus". Stämningen var mycket god och ljudnivån hög.



Slottet i Schwerin



Slottet i Schwerin

Söndagen, dagen för hemresan, startade med timslång guidad promenad genom Schwerin med efterföljande besök på slottet och dess museum med guide som berättade om slottets historia. Ätten Mecklenburg Schwerin kan ju se tillbaka på gammal svensk anknytning. Albrecht II gifte sig 1336 med en svensk prinsessa. Deras son blev sedermera kung av Sverige, varför de senare hertigarna härstammar från Birger Jarl. Delstatsregeringen har sin mötesplats i slottet. Hemresan startade med lite försening och återigen stopp i trafiken och omväg, men småningom kom vi hungriga fram till vårt matställe i Heiligenhafen och fick en försenad men mycket god måltid.

Sista punkten på programmet var inköp av flytande varor innan avfärd till färjan. Jag berättade då om Monicas otur att behöva stanna hemma efter flera års arbete och planering och hoppades att alla haft en trevlig resa och informerade om att fler resor var planerade. Under hemfärden läste Birgit en lustig historia vilket hon även gjorde på ditresan.

Det blev en trevlig och intensiv resa som var mycket välplanerad. Stämningen var god hela tiden. Förutom på nerresan med regn var vädergudarna nådiga och vi hade fint väder men mycket varmt.



Resans reseledare och berättare

Välkommen till medlemsmötet den 19 oktober kl. 18.30

Vi träffas för ett medlemsmöte med underhållning och förtäring, när höstens mörka kvällar gjort sitt intåg.

Nils-Gunnar Snygg underhåller oss med egna och andras anekdoter och vitsar.

Förtäring: 2 snittar med rostbiff resp. ost samt lättöl och vatten, kaffe och kaka.

Kostnad: 150 kr per person. Kassören uppskattar jämna pengar.

Anmälan till Dieter Lebeck senast den 12 oktober, tel. 0410-18968 eller 0730 243777

eller per mail: dieter.lebeck@telia.com

Hjärtligt välkomna!

VÄNSKAPSFÖRENINGEN Sverige-Tyskland i Trelleborg

Ordförande: Ingrid Peter Tel. 0706-624638

V. Ordförande: Monica Rosenqvist Tel. 0730-616444

Sekreterare: Ingrid Tunestål Tel. 0708-920878

V. Sekreterare: Ingalill Hedberg Tel. 0727-007008

Kassör: Roland Hansson Tel. 0708-224648

Medlemstidning UTBLICK Ingrid Tunestål, Monica Rosenqvist

Bankgiro nr 105 - 0947 Organisationsnummer: 802438 - 5083

Post: Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg

c/o Ingrid Tunestål, Smedjegatan 43, 231 70 Anderslöv

e-post: tunestal@telia.com

Hemsida: www.foreningen-sverige-tyskland.se

Vänskapsföreningen samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan